

Ringeltaubska skolan 3.

av John Nilsson

__RINGELTAUBSKA DONATION.

Härmed överlämnar jag en gåva av Fem Tusen rdr. Banko såsom en evigt varande stående fond till utgörande en fattig-Skolinrättning uti Eds församling av Norra och Södra Tjust härad och Kalmar län, varav lagliga räntan årligen användes till en skicklig skollärares nödiga underhåll och lön, samt de barns undervisning i innanläsning av Guds ord, som föräldrarna icke mäktade med, att själva undervisa, varvid likväl de faderlösa och moderlösa hava företräde och sedan de bemedlade, då rum och antal av de fattiga detta medgiver, för vilka efter tillgångar ersättning åtminstone för underhåll sker då lärdom bli fri. Skulle några av de fattigas barn utvisa håg och skicklighet i skrivning och räkning må även denna förmån stå dem utan ringaste ersättning öppen. Till vinnande av en given passande bostad för lärare och undervisningsställe för barnen, är min vilja, att särskilt hus av minst 4 rum vid kyrkan anskaffas.

Bellsjö den 8 Mars 1819.

Carl Fr. Ringeltaube.

De av Ringeltaube utlovade Fem Tusen rdr banko, var utlånade till Sixten Sparre och kapitalet fick stå och växa till 1830. Men vid 1830 kom dock saken i ett annat läge. Den Ringeltaubska fonden hade vid denna tid med ränta stigit till 9,700 rdr banko och man började nu tänka på att uppföra ett skolhus. Var detta skulle läggas diskuterades och man enades om, att tacksamt mottaga den markdonation som Baron Nordenfalk erbjöd. Det nämnes att gåvobrevet utfärdades först 1847 av Johan Nordenfalks änka. 1846 var församlingens skolhus med uthus färdiga och betalades med 8.633 rdr och 16 sk. banko. 1849 hemställer man om löneförhöjning till läraren på grund av ökat arbete. Församlingen beviljade dubbla beloppet som begärdes och lärarens lön från och med 1850 blev 266 rdr 32 sk. banko jämte 33 rdr 16 sk. banko vedpenningar, dock utan förbindelse för framtiden.

J.N. 1984.